



Mystiek: fundament voor Leiderschap

Als we om ons heen kijken dan zien we onrust in de wereld. Het nastreven van eigenbelang en deelbelangen zorgt ervoor dat mensen worden uitgesloten. Dit versterkt verdeeldheid en polarisatie wat een voedingsbodem is voor chaos. Onze wereld heeft Leiders nodig die mensen weer kunnen verbinden en de disharmonie herstellen. We hebben mystieke Leiders nodig. Leiders die zien en begrijpen hoe de wereld is opgebouwd en vanuit dit inzicht invulling geven aan Leiderschap. Dus wat is mystiek en waar vinden we de mystieke Leiders? Om dit te beantwoorden gaan we eerst kijken naar wat mystiek is, dan naar een mysticus die mystiek ervaren heeft en vervolgens wat dit alles betekent voor mystiek Leiderschap.

Mystiek

Mystiek wil zeggen dat er achter onze uiterlijke wereld een grotere werkelijkheid besloten ligt. Die grotere werkelijkheid is een spirituele wereld waarin edele mensen zoals Buddha's, maar ook nóg verder ontwikkelde wezens werkzaam zijn.

Die andere werkelijkheid – die spirituele wereld – is voor de meeste mensen niet waarneembaar. De invloed die uitgaat van die verder ontwikkelde wezens ervaren we niet. We zijn daar nog niet vertrouwd mee. Deze wezens zijn ons in hun ontwikkeling qua mededogen, samenwerking en wijsheid vooruit. Ze hebben de fase waarin wij nu leven en waarin we gezamenlijk onze levenslessen leren, al doorlopen. Ze hebben die lessen al geleerd. In die andere werkelijkheid hebben ze ervaringen opgedaan en

daar vanuit leven ze en werken ze.

Vanuit hun zelfbewuste ervaringen in die grotere werkelijkheid doorzien ze de illusoire wereld waarin wij leven. Ze begrijpen onze moeilijkheden. De disharmonie waarin we onszelf hebben gebracht is als een doolhof waarin we soms niet meer weten hoe daar uit te komen.

Deze verder gevorderde wezens, kunnen vanuit hun grotere visie de hele doolhof van het menselijk leven overzien en doorzien. Vanuit hun inzichten zullen zij al hun invloed aanwenden om de zoekende mens te helpen, te ondersteunen door hem de weg te wijzen uit die doolhof van het aardse leven.

Het leren ervaren van die grotere werkelijkheid begint bij een vaag besef. Zoals je de vraag kan hebben: *er moet toch meer zijn?* ... Je hebt ergens een

intuïtief besef dat er meer is, iets groters maar je kan het nog niet vatten. Om een voorbeeld te geven: je kan op een heldere nacht naar de sterren kijken en de grootsheid daarvan ervaren. Je wordt helemaal in die sterrenpracht opgenomen, je voelt je er één mee. Je zou dat kunnen zien als een poort, een opening naar mystiek, naar een grotere werkelijkheid. Het eerste begintje ervan.

Nu gaan we kijken wat een mysticus is.

Mysticus

Een mysticus is iemand die de grotere werkelijkheid heeft ervaren of ervaart. Deze ervaring van die grotere werkelijkheid kan ontstaan via het activeren van onze eigen innerlijke kern, de diepere werkelijkheid in ons. En in onze fase – waarin we nu als mensheid zitten – zijn de versten onder ons op weg om daar bewust van te worden.

Een mysticus is dus iemand die ervaring heeft opgedaan in die achterliggende, grotere werkelijkheid, die spirituele wereld. En die ervaringen moet u niet zien als een opeenstapeling van feiten over die innerlijke wereld, maar hij ervaart de samenhang en verbondenheid van het leven. Hij weet dat het geheel als één groot levend organisme samenwerkt. Hij heeft inzicht in de wetmatigheden van de Natuur zoals: de wet van oorzaak en gevolg. Dus de interactie tussen mensen en wat voor consequenties dat heeft, dat doorziet hij.

Een mysticus weet waar we als mensheid vandaan komen en waar we naartoe groeien. Hij leeft en werkt vanuit die inzichten om het proces van spirituele groei te stimuleren ten bate van het geheel.

Twee soorten mystici

Nu kunnen we twee soorten mystici onderscheiden. Beide mystici leven en handelen in overeenstemming met de natuurwetten. Maar de ene mysticus streeft naar vrede en gelukzaligheid voor zichzelf: dat zijn degenen die Nirvāna ingaan. Hun aanwezigheid, hun invloed verdwijnt uit onze wereld.

De andere mysticus noemen wij een ware mysticus, die streeft naar vrede en gelukzaligheid *voor iedereen*, en hij zal niet rusten voordat dit doel bereikt is. Zijn heilzame invloed verdwijnt niet uit onze wereld, zijn invloed blijft altijd werkzaam. Zo'n ware mysticus werkt voor de eenheid van al het leven omdat hij ziet dat er door al die verscheidenheid aan leven één leven stroomt. Er bestaat dus geen ik en de ander, maar alles is één. Het is deze mysticus die mystiek Leiderschap gaat uitoefenen.

Nu gaan we verder inzoomen op mystiek Leiderschap.

Mystieke Leider

De mystieke Leider heeft dus vanuit die eenheidsgedachte – die geestelijke achtergrond van al het leven – geen rust voordat alle wezens zijn verlost uit de doolhof van het uiterlijke bestaan. Hij leeft in overeenstemming met de wetmatigheden van de natuur en stimuleert anderen dit ook te doen. Hij functioneert als Leider door een richtingaanwijzer te zijn voor degenen die in de doolhof verkeren. Al zijn inzichten zal hij continu inzetten om die mededogende functie te vervullen. En daardoor geeft hij zijn eigen evolutionaire ontwikkeling op om zich geheel te wijden aan het welzijn van al het leven. Al zijn aspiraties, zijn denken en handelen zijn gericht op de totaliteit, het dienen van het geheel.

Hij is daardoor een medewerker geworden van een speciale hiërarchie waarover we straks meer gaan vertellen.

Samengevat kunnen we dus het volgende zeggen:

- Mystiek is een grotere werkelijkheid achter de fysieke wereld.
- Een mysticus heeft ervaring opgedaan in die grotere werkelijkheid.
- Een mystiek Leider gebruikt die ervaring ten behoeve van zijn medemensen.

Voor nu weten we dat mystiek de werkelijkheid is achter de uiterlijke wereld, dus de geestelijke eenheid achter al het leven.

De mysticus heeft ervaring opgedaan in die achterliggende spirituele wereld. En de mystieke Leider leeft en werkt in overeenstemming met de natuurwetten om al degenen die in het uiterlijke leven verkeren te verheffen tot die werkelijke wereld.

Waar is die achterliggende wereld op gebaseerd?

Maar waar is die achterliggende werkelijke wereld nou op gebaseerd? Wat zijn die wetmatigheden in de natuur die een mysticus ervaart en er overeenkomstig naar leeft en werkt? Wat is de grondslag daarvan?

We gaan zien dat dit gebaseerd is op:

- Drie grondstellingen.
- Universaliteit; vanuit de eenheid gezien betekent dat universele broederschap.
- Alles is leven of bewustzijn.

Drie grondstellingen

Nu gaan we eerst naar de drie grondstellingen. Ze vormen

tezamen de basis waarop je het leven kunt verklaren: de oorsprong, de structuur en de bestemming van het leven. Het zijn sleutels waarmee alle levensvraagstukken op te lossen zijn. En het mooie is dat die leringen niet buiten ons staan maar ze gaan over onszelf, we zijn deze leringen. Dat is nu misschien nog een onbegrijpelijke gedachte, maar we gaan dat uitleggen.

Die drie kerngedachtes zijn als volgt:

Grenzenloos BEGINSEL

De eerste kerngedachte vertelt ons dat al het leven voortkomt uit een onveranderlijk, eeuwig, alomtegenwoordig en grenzenloos BEGINSEL. Ja feitelijk *is* het leven dit BEGINSEL. Dit BEGINSEL gaat ons voorstellingsvermogen te boven.

We kunnen het BEGINSEL niet omvatten, want het is immers grenzenloos. Maar we kunnen het wel naderen door erover na te denken. Onze levensvisie zal daardoor steeds meer uitbreiden.

We zien ook alomtegenwoordig staan en dat geeft aan dat het BEGINSEL in alles aanwezig is. Dat betekent dat alles leeft; dus ook een melkwegstelsel, de zon, aarde, een atoom zijn een levend wezen.

Binnen dat grenzenloos BEGINSEL leven en bewegen we. We zijn het in het hart van ons hart. We zijn onlosmakelijk met al het overige leven verbonden.

Cycliciteit

De tweede kerngedachte is cycliciteit: in dat grenzenloze veld van leven is er een onophoudelijk komen en gaan van wezens. Zoals in oceanen eb en vloed elkaar onophoudelijk opvolgen, zo volgen in een mensenleven leven en dood elkaar voortdurend op. We noemen dat bij mensen reïncarnatie.

Fundamentele gelijkheid van alle wezens

En dat brengt ons bij het derde uitgangspunt: de fundamentele gelijkheid van alle wezens. Omdat we allemaal dat grenzenloze BEGINSEL zijn, zijn we in essentie gelijk aan elkaar. We zijn dus in onze kern gelijk, maar verschillen in ontwikkeling. Want binnen die grenzenloosheid volgt ieder wezen zijn eigen weg van innerlijke groei. We drukken allemaal op onze unieke wijze iets uit van dat grenzenloze leven.

Kortom: de drie grondstellingen vormen tezamen de basis van die achterliggende wereld. Alles en iedereen is de EENHEID. Zoals de druppel van een oceaan alles in zich draagt van de oceaan, zo heeft elk mens alles van het

grenzenloze in zich.

Iedereen is op weg om zich hiervan bewust te worden en zich met die innerlijke kern waar we dus EEN in zijn, bewust te verbinden.

Dit is het uitgangspunt waar mystiek Leiderschap op gebaseerd is.

Universele wetmatigheden

Nu gaan we kijken naar de universele wetmatigheden die voortvloeien uit de drie grondstellingen. In die grenzenloosheid zijn er dus universele wetmatigheden die altijd en overal opgaan. Zowel in de mystieke als in de fysieke wereld. We noemen dat 'zo boven zo beneden', zoals het in het groot is, is het in het klein. Groei en cycliciteit zijn bijvoorbeeld zulke wetmatigheden. Al het leven kent afwisselende perioden van activiteit en passiviteit.

Dat is de universele wet van wederbelichaming en voor ons mensen betekent dit reïncarnatie. Die onlosmakelijke verbondenheid van alles en iedereen is een dynamisch gebeuren, er is continue beweging. Dit zorgt ervoor dat wat de één doet of nalaat altijd gevolgen heeft voor het geheel. Het is precies zoals je in een spinnenweb een draadje aanraakt, waardoor het hele web meebeweegt. Dit noemen we de Universele Wet van dynamische Harmonie ofwel Karma, de wet van oorzaak en gevolg.

En ten slotte groei

Er is eeuwige groei of spirituele Evolutie.

Deze universele wetmatigheid van eeuwige groei wil zeggen dat we allemaal van een on-zelfbewuste godsvonk groeien naar een zelfbewust geestelijk-goddelijk wezen. En die evolutie vindt altijd in gezamenlijkheid plaats, waarbij de verder ontwikkelde altijd de inspiratiebron is voor de minder ver ontwikkelde.

Deze universele wetmatigheden zijn de continue bewegingen of invloedssferen die uitgaan van de verder ontwikkelde wezens waarin wij leven en bewegen.

Het is de mysticus die overeenkomstig deze wetmatigheden leeft en handelt.

Alles is bewustzijn

Wat u zich nu misschien kan voorstellen, is dat achter alles in het universum, achter elke manifestatie een kracht werkzaam is: er bestaat geen dode stof. Die kracht noemen we bewustzijn.

Ofwel, alles en iedereen groeit van binnenuit, van een atoom tot een melkwegstelsel. Alles leert zijn eigen latente grenzenloze vermogens en kwaliteiten naar buiten bren-

gen, leven na leven, door interactie met het overige leven. Daarbij inspireert het verder ontwikkelde bewustzijn het minder ver ontwikkelde bewustzijn. Dat betekent dat het hogere leeft ten dienste van het lagere leven.

En dit is precies wat de 'ware mysticus' heeft ervaren en waar hij uitdrukking aan geeft in mystiek Leiderschap. Hij zal altijd en overal een zon zijn, die zijn invloed aanwendt om alles en iedereen te inspireren.

Dit is ook zo'n universele wetmatigheid. We gaan namelijk zien dat in die grenzenloosheid de verder ontwikkelde wezens een sfeer creëren waartoe minder ver ontwikkelde wezens worden aangetrokken. Binnen die sfeer kunnen ze leven zich ontwikkelen en groeien. En al dit leven vormt op natuurlijke wijze een hiërarchische structuur. Een eenheid van leven.

Hiërarchische structuur

Zo'n hiërarchische structuur is een nauw samenwerkingsverband van al dat leven. Al die wezens werken met elkaar samen als een eenheid, geleid door de levenskracht van een hoger bewustzijn. In hun kern zijn ze allemaal gelijk aan elkaar, maar ze verschillen in ontwikkeling. Alle levende bouwstenen vormen in hun geheel die levende structuur waaruit een hiërarchie is opgebouwd. En onder de inspirerende sfeer van een groter bewustzijn hebben ze daar hun bestaan om zich verder te ontwikkelen.

Denk maar aan de hiërarchische structuur van een melkwegstelsel dat opgebouwd is uit vele zonnestelsels en die zonnestelsels weer uit verschillende planeten. En binnen onze planeet aarde hebben de natuurrijken weer hun bestaan om zich te ontwikkelen. Er is altijd sprake van leven binnen leven.

We zijn allemaal een onderdeel, een levende bouwsteen van een groter bewustzijn. En in dat grenzenloze veld van leven is dat grotere bewustzijn weer een bouwsteen van een nog groter bewustzijn — niets staat los van elkaar. Het ene vloeit voort uit het andere. Het is dat hogere bewustzijn dat de voorwaarde creëert voor die structuur, waarbinnen iedereen, op basis van zijn eerder opgebouwde talenten, zijn plaats inneemt in die hiërarchie en zo zijn functie tot uitdrukking kan brengen.

Samengevat kunnen we stellen dat er altijd leven binnen leven is. Er is altijd verder ontwikkeld leven dat de ideale inspirerende sfeer creëert voor minder ver ontwikkeld leven. Waar we ook staan op de levensladder, ieder wezen in die hiërarchie is een brandpunt, een kanaal of voertuig waardoorheen het leven kan stromen tot in de oneindig-

heid door. We zijn allemaal – in dat licht gezien – een leraar en een leerling ten opzichte van elkaar.

Alles werkt op elkaar in. Er is altijd actie en reactie, waardoor alles en iedereen oneindig kan blijven leren en groeien. Ieder wezen kan minder ver ontwikkelde wezens de optimale mogelijkheid bieden om te groeien.

Alle wezens zijn in hun hart de grenzenloosheid. Van nature leven we, bewust of onbewust, *voor* elkaar, *door* elkaar en *met* elkaar. De gehele natuur is erop gericht om al het leven vooruit te stuwen. Dit is dus ook de koers die we als mensheid kunnen volgen, om vanuit een chaos – het tegenover elkaar staan, elkaar uitsluiten – weer in harmonie met elkaar samen te werken.

Wat nemen wij van de eenheid waar?

We hebben nu een groots beeld geschetst van een hiërarchische eenheid van leven. Maar hoe kunnen wij nou de eenheid waarnemen? Het is de gerichtheid van ons denken die bepaalt wat je van de eenheid waarneemt.

Vanuit onwetendheid realiseren we ons niet dat we de eenheid zijn! We richten ons vaak nog op de uiterlijke wereld met al zijn verleidingen. We kennen daar veelal werkelijkheid aan toe.

We kunnen ons die gerichtheid van ons denken voorstellen als een zaklamp die schijnt in een donkere kamer. Alles in die donkere kamer is aanwezig maar je ziet alleen datgene waar je de zaklamp op richt, waar je het licht op laat schijnen. Wat je niet ziet, wil niet zeggen dat het niet bestaat. Zichtbaar is datgene waar je bekend en vertrouwd mee bent, waar je al ervaringen over hebt opgebouwd. En al het andere blijft onzichtbaar of verborgen zolang we er geen interesse in hebben. Alles is er al maar je neemt het niet waar. Het valt buiten je bewustzijnsbereik.

Waar je denken op gericht is, bepaalt dus wat je van de eenheid waarneemt. Er is geen scheiding tussen onszelf en het overige leven, er is eenheid. De eenheid waarnemen betekent je weer verbonden weten met het overige leven. Zodra je je probeert te vereenzelvigen met het overige leven, die onpersoonlijke liefde te voelen voor alle wezens en alle dingen – in het grootste en kleinste leven dat je je ook maar kan voorstellen – dan zul je, zoals we dat in het begin van deze lezing zeiden, de poort openen naar mystiek. De opening om de eenheid steeds meer te gaan ervaren.

Hiërarchie van Wijsheid en Mededogen

Tot slot: we hebben kunnen zien dat er een Structuur, Orde en Samenhang is in het geheel. Vanuit het meest

innerlijke, het hart van het universum, stroomt het Ene leven, die inspirerende levenskracht onophoudelijk door ons heen. Van het meest groots voorstelbare en nog grootsere tot in onze atomen en verder. Nu hangt hier een zeer mystieke leer mee samen, namelijk die van de Hiërarchie van Mededogen en Wijsheid.

Deze hiërarchie is een hecht samenwerkingsverband van edele, menselijke wezens, Bodhisattva's, Buddha's en nog verder ontwikkelde wezens. Hun invloed strekt zich uit van het hart van de Kosmos tot onze aarde en al het leven dat zich hier ontwikkelt. Hun mededogen is zo groot omdat ze in hun hart de eenheid met al het leven ervaren. Ze werken in stilte onophoudelijk met elkaar samen aan één doel: het verwezenlijken van universele broederschap. Hun licht schijnt voortdurend. Ze houden mystiek gesproken als het ware hun ogen op ons gericht. En als het nodig is, als we zelf geen uitweg meer zien uit de disharmonie die we veroorzaakt hebben, dan verschijnen vanuit deze hiërarchie van wijsheid op cyclische momenten boodschappers zoals Jezus, Gautama de Buddha, Lao-tse, Plato en vele anderen om ons te helpen, ons de weg wijzen. Dat zijn de ware mystieke Leiders. Hun aanwijzingen sporen ons aan om ons de eenheid te herinneren en ernaar te leven. Een zon te zijn die altijd schijnt voor iedereen.

Kortom, die mystieke, spirituele wereld is het fundament voor waar Leiderschap. Nu gaan we met Bouke van den Noort vanuit deze achtergrond de praktijk in. En vanmiddag zal Jenny van der Tak inzoomen op het leren kennen van de Leider in u, waardoor u mee kunt helpen om de disharmonie te herstellen, zodat we in harmonie weer met elkaar samen kunnen leven.